



Sint-Gregoriusvereniging

in het Bisdome Roermond

i.s.m. Dekenale Koorkring Venray



**Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken**

Hij brengt mij in een oase van groen
daar strek ik mij uit aan het water
daar is het goed rusten.
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij
verder, vertrouwde wegen, Hij voor mij
uit, want God is Zijn naam

Al moet ik het duister in van de dood
Ik ben niet angstig, U bent toch bij me
Onder uw hoede durf ik het aan

Gij nodigt mij aan Uw eigen tafel
en allen die tegen mij zijn
moeten het aanzien
dat Gij mij bedient, dat Gij mij zalft
dat Gij mijn beker vult tot de rand

Psalmen in de liturgie

door Ad Voesten

Psalmen zijn wereldliteratuur. En tegelijk zijn het ook de eigen gebedsteksten van het volk van God. Alles wat zich kan voordoen in het leven van de mens is ergens terug te vinden in de 150 psalmen. Maar tegelijkertijd verkondigt datzelfde psalmboek ons ook dat niets helemaal buiten God om gaat. Zowel in vreugde en nood, ten tijde van vrede en dreiging, bij geluk en bij diepe tegenslag zoekt het boek van de psalmen het bij God. En al duizenden jaren hebben mensen in die psalmen de kracht en de moed gevonden om inderdaad God te vinden in alle omstandigheden van het leven. Jezus zelf heeft de psalmen gezongen.

De psalmen horen wezenlijk bij de eredienst van de kerk. Maar vaak zijn we er maar weinig vertrouwd mee. Voor wie er meer van wil weten en/of ze graag zingt, houdt Ad Voesten op zaterdag 19 oktober een voordracht over de psalmen. Er zal veel samen gezongen worden!

Zaterdag 19 oktober 2019 13.30 uur – 15.00 uur
Kerk St. Catharina te Leunen

Een vrije gave wordt op prijs gesteld! info@sgv-roermond.nl www.sgv-roermond.nl