

In Memoriam Jacques Gisberts

Op 19 juli 2015 overleed Jacques Gisberts. Jacques was vele jaren actief binnen de diocesane Sint Gregoriusvereniging en gedurende zo'n 40 jaar binnen de Koorkring Echt. In 1949 werd Jacques lid van het kerkelijk zangkoor Sint Martinus te Linne. In het jaar 1955 kwam hij als organist in dienst van de parochie. Later kwam daar ook nog het vervangend dirigentschap bij, gevolgd door het dirigentschap in 1957. Hij volgde de nodige opleidingen, waarna hij van de muziek zijn beroep kon maken. Zijn motto was liturgisch verantwoorde zang in de eucharistieviering. Samen met wijlen pastoor Hendrix heeft hij de gregoriaanse traditie in Linne uitgebouwd. Jacques was leraar en later directeur van de Muziekschool te Venlo. Op deze school kon hij zijn kunde en kennis handen en voeten geven. Met het kerkelijk zangkoor wist hij Linne te laten uitgroeien tot een voorbeeld van gregoriaanse traditie voor de regio en via KRO-radio en KRO-televisie voor het hele land.

Met hem verliezen wij een gedreven en vitale musicus. Dat hij moge rusten in vrede.

TOELICHTING DO-UT-DES MUZIEKBLADEN

Onder deze naam biedt de Sint-Gregoriusvereniging de kerkkoren en kerkmusici van de parochies in het bisdom Roermond nieuwe composities aan.

De naam is enerzijds muzikaal, anderzijds vormt zij een latijnse zin. Vertaald luidt deze: "ik geef opdat jij zult geven".

Getransponeerd naar onze intentie betekent

dit zoveel als: wij als diocesane SGV bieden U deze muziekbladen aan opdat U er gebruik van zult maken en dit wellicht zult honoreren met een bijdrage ter bestrijding van de onkosten.

U mag de koorcomposities legaal kopiëren en vergroten.

Wij zouden het fijn vinden als u ons hiervan op de hoogte stelt.

Deze keer een kerstpsalm. Psalm 97 (96) Heden straalt het licht over ons.

Een compositie die een dialoog vormt tussen begeleiding en zang. Bepaal zorgvuldig het tempo. Vooral niet te snel. De tekst moet goed verstaanbaar blijven. De verzen kunnen iets in tempo teruggenomen worden. Het klankidoom wijkt misschien wat af van het gangbare kerstrepertoire maar juist daarin ligt de uitdaging. Eenvoudige muziek met weinig noten. De organist kan de naar boven toe lopende notenreeksen, zoals in maat vijf, afwisselend met de linker- en rechterhand spelen.

DO-UT-DES MUZIEKBLADEN

Heden straalt het licht over ons

Psalm 97 (96)

Ad Voesten
Ad W. Bronkhorst

ADAGIO ♩ = 50

3 He - den straalt het licht o - ver ons om - dat ons de Heer is ge - bo - ren.

5 He - den straalt het licht o - ver ons om -

7 **2 time to CODA** Tranquillo

dat ons de Heer is ge - bo - ren. De

9

Heer is ko - ning, de aar - de mag jui - chen, blij zijn de lan - den rond - om de zee. De

Tranquillo

11

he - mel ver - kon - digt zijn hei - lig - heid en al - le vol - ken aan - schou - wen zijn glo - rie

13 **CODA** *Tranquillo*

De

15

Heer heeft hen lief die het kwa - de ha - ten, Hij houdt o - ver zijn ge - trou - wen de wacht en

15 *Tranquillo*

17

redt hen uit wre - de han - den. Steeds komt er licht voor de vro - men, ge -

17

19 *a tempo*

luk voor op-rech-ten van hart He - den straalt het licht o-ver ons om -

19 *a tempo*

21

dat ons de Heer is ge-bo - ren.

21

23

He - den straalt het licht o-ver ons om - dat ons de Heer is ge-bo - ren.

23